



▲ Ter nagedachtenis aan twaalf doodgeschoten verzetsmensen en onderduikers kwam er een monument bij de Sniedersveldweg. FOTO MARIEKE AMELINK

# ‘Misschien moet hij een aanwijzing geven van boven’

Wie die ene onbekende onderduiker is die op 27 september 1944 met elf anderen werd gefusilleerd op Vliegveld Twente? „Het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, zegt Maria Löbker.

**H**ij had een lichtbruin scheerapparaat in zijn achterzak. Frappant detail, vindt Maria Löbker. „Dat ze dat niet hebben afgepakt.” Löbker is van de Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weerselo, die ondertussen twee jaar speurt naar de identiteit van deze onbekende onderduiker. Met Herman van Coevorden, Eduard Denneboom, Jeanette Meijers-Spier,

Hedwig Wolff-Maschke en Rika van Zuiden-ten Brink is hij in 1944 geëxecuteerd door de SD.

## Signalement

Ter nagedachtenis aan twaalf doodgeschoten verzetsmensen en onderduikers kwam er een monument bij de Deurningse Sniedersveldweg, in de buurt van het vliegveld. Elf van hen zijn geïdentificeerd, een niet. Zijn signalement staat op de door Maria Blokhuis beheerde website oorlogsdodendinkelland.nl. Met 1.68 meter was hij relatief klein. „Hij droeg een lange grijze winterjas met rode blok, bretels van elastiek met groene streep, een interlockbroek met wasnummer”, somt Löbker op. „Waarschijnlijk zat hij

niet in het verzet. Verzetsmensen droegen vaak eenvoudigere kleding. Het zou erop kunnen duiden dat hij een onderduiker was, mogelijk van Joodse afkomst.”

Ze vermoedt dat hij van buiten Twente komt, uit een grote stad. Even leek het raadsel ontrafeld. Löbker: „Een vrouw vertelde dat haar vader in de oorlog was weggefietsd van Hengelo naar Enschede en nooit terugkeerde. Maar hij was te lang.” Voor de heemkundevereniging is de grote onbekende het ontbrekende puzzelstukje. „Misschien moet hij een aanwijzing geven van boven. Iets dat zegt: ik wil gevonden worden.”

– Tim Nijhof